

# BARNHEMMET I MUANG MAI

*måndag 21 december, 2015 - söndag 7 februari, 2016*



*Vi har gått in ett nytt spännande år och kan se tillbaks på året som gått med stor tacksamhet. När vi avslutade sist hade vi både jul och nyår framför oss, nu ligger de och en massa annat bakom om oss och det vill vi gärna dela med er.*

Låt oss börja från början, måndagen den 21 december fick vi finbesök i drygt två veckor av David Pihlgren, tidigare volontär, som kom och hälsade på barnhemmet och tillbringade i stort sett all sin tid med barnen så han blev en bonusvolontär kan man säga.

Torsdagen den 24/12 gav sig hela barnhemmet iväg till Paresa för att fira julafton där. Kanske har en tradition startats då det här är andra året vi är där. I år precis som förra året skulle barnen sjunga julsånger för Paresas gäster – så gissa om det har övats. I år hade de till och med lagt till lite koreografi till sina sånger och det gjorde stor succé.

Kvällen inleddes med att vi blev hämtade på barnhemmet, när vi kom till Paresa fick vi lite saft och kakor och nya fina julgröna t-shirts. I år fick vi middag innan det var dags att uppträda och sen var det dags. Barnen var både lite nervösa men mest förväntansfulla och nervositeten märktes det ingenting av när de intog scenen. Efter sitt uppträdande fick de varsin present av Paresas gäster och sen var det dags att vända hemåt. I bussen hem var det fullt disco hela vägen hem.

Lördagen den 26 december var det dags för nästa efterlängtade volontär att hälsa på – då kom Anna Karlsson. I år hade hon med sig sin Fredrik som hon har längtat efter att få visa barnhemmet. Och även dessa två tillbringade den större delen av sin tid i Thailand på barnhemmet.

Anna hann dessutom ta en massa nya fina bilder till vår nya folder, som hon hjälper oss att ta fram. Hon är en fantastisk fotograf och en mins lika duktig designer.

Dagen efter, söndagen den 27 december var det dags att hälsa vår nya volontär Moa välkommen. Hon, precis som de flesta av våra volontärer, kom snart in i familjen och i skrivande stund känns det som hon alltid har varit här.

Moa kom bara två dagar innan det efterlängtade pingisborde från Stiga. Det kändes lite tråkigt att Elin inte fick vara här och se den glädje och iver barnen visade inför sitt nya pingisbord.

Ett stort tack Elin för att du fixade det och ett lika stort tack till Jonas Wilen och Stiga, som inte tvekade en sekund när Elin tog kontakt med dem.

Och så var den här, årets sist dag. Och hos oss måste vi säga att vi hade skäl att fira av året som varit med stor tacksamhet och glädje för allt bra vi har fått uppleva.

Att vi i år fick fira det tillsammans med David och Anna och hennes Fredrik gav lite extra guldkant till dagen och kvällen. Även Thomas Gjörling tittade förbi, som han alltid göra när han är här på Phuket. Och nyårsafton var vare sig hans första eller sista besök på barnhemmet, han har tittat förbi och tillbringat ett ansevärt antal timmar här under sin semester, precis som han alltid gör och som vi alla är så tacksamma för.

Vi startade firandet redan på dagen med massor av galna roliga lekar vi pausade bara en liten stund för att ta oss en glasspaus. Efter lekarna var det dags att duscha och byta om inför vår fantastiska nyårsbuffé anrättade av världens bästa kockar – Miaoo och Porn. Man kan faktiskt inte tjata nog mycket om hur god mat de lagar och när det är fest så ser de till att bjuda på allt barnen älskar.

Middagen åtnjöts länge och väl för thailändska barn vet att njuta av riktigt god mat. Och sen var det dags – inget nyår utan show! Och i år bjöd även våra volontärer, som fick inleda kvällen, på show. Efter volontärerna var det full show där alla barnen bjussade på sig själva – oj vad vi skrattade åt alla galna upptåg. Showen avslutades med all-dans, alltså allsång fast med kroppen.

Vi hann hämta andan några dagar innan det var dags för Barnens dag. Barnens dag i Thailand är en stor dag. I år firades Barnens Dag lördagen den 9/1 och alla på barnhemmet lämnade barnhemmet tidigt på morgonen för att hinna med så många som möjligt av alla de aktiviteter som dagen erbjuder. Det var först efter middagen som man kom hem.

Efter Barnens Dag har vi inte festat eller firat så mycket. Vi har tillbringat tiden till att välkomna det nya året med vanlig skön vardag. Och just nu innebär den ju bland annat att se vårt nya totalrenoverade hem växa fram.

Vi har dock haft en massa trevliga besök, vilket vi är oerhört tacksamma för. Det som har stuckit ut lite extra är Alex Nightingales besök. Alex Nightingale är nära vän till Mireille och Andy Archer som har grundat The Sam and Ruby Charity som han även är väldigt aktiv i. The Sam and Ruby Charity har hjälpt oss massor under åren som har gått och är nu även delaktiga i att vi kan få vårt hem totalrenoverat, så det kändes fantastiskt att en representant från stiftelse äntligen kunde komma hit och möta barnen som de hjälper.

Vi har även haft Hans bror Gunnar med familj och Viktor med vän på besök. Gunnar, Anna och Astrid har varit här tidigare men för Elsa och Alice var det första gången. Viktor har varit och hälsat på oss flera gånger men för hans kompis Charlie var det första besöket. Och det går inte att sticka under stol att det känns fantastiskt för oss när våra familjer får träffa vår familj här.

24 januari var det dags att vinka av Maria då det var dags för henne att ge sig iväg vidare på nya äventyr. Stort tack för din tid här som du dessutom förlängde med tre veckor för att hjälpa oss då vi var en volontär för lite. Samma dag som det var dags att säga hej då till Maria var det dags att hälsa Linn välkommen och i skrivande stund, två veckor senare, känns det som om hon alltid har varit här.

I onsdags var det dags att vinka av Agnetha, som har semester från barnhemmet i en månad mellan sin första volontärperiod och sin andra volontärperiod. Agneta kommer nämligen tillbaka igen i början på mars för att göra ytterligare 4 månader som volontär hos oss, vilket vi är väldigt tacksamma för. Nu hoppas vi att hon får en fantastisk semester ibland annat Australien.

Vi tog oss också en liten minisemester torsdag till lördag för att hälsa på familjen Bergqvist uppe i Hua Yang där deras simskola för thailändska barn är i full gång – barn kan komma och lära sig simma måndagar, onsdagar och fredagar mellan 16.00 – 18.00 och lördagar och söndagar mellan kl 14.00 – 17.00. Fantastiska Karin och Kjelle – ni är bannemig överallt med era stora hjärtan och er vilja att hjälpa till och alla vi som kommer i er väg känner oss oerhört lyckligt lottade.

Sist men inte minst vill vi passa på och tacka alla som skänkte pengar till vår nya skolbuss för att ni var med och bidrog till årets absolut bästa julklapp! Nu kan våra barn åka till skolan och på utflykter i ett betydligt säkrare fordon. TACK!

*Varma och tacksamma hälsningar,*

Sussi och Hans



*Barnen tar emot julklappar efter sitt framträdande på Paresa.*



*Det behövs många hjärnor och händer för att få ihop vårt nya pingisbord från Stiga.*



*Nöjda barn vid nya pingisbordet.*



*Låt festen starta - nyårslekar på gång.*





*Ingen nyårsfest utan den obligatoriska säckhoppningen.*



*Nid är världens bästa lekledare!*



*Inget kalas utan balong och ansiktsmålning.*



*Glasspaus.*



*Bonut kom och hälsade på!*



*Nyårspresenterna tas fram.*



*Världens bästa nyårsbuffé.*



*Tjejerna bygger höga torn.*





*Pojkarna spelar kula.*



*Kompismys.*



*Vårt nya bus står klart och renoveringen på vårt gamla bus har börjat.*



*Volleyboll framför gröna skynket.*



*Pojkarna spelar kula framför det gröna skynket.*



*Och bakom det gröna skynket döljer sig detta - snart är det dags att gjuta golvet.*



*Familjen Bergqvists simskola.*



*Årets julklapp!*